

**55**

## Οι φύλακες του λαχανόκηπου

Διονυσία Τέντε ΠΕ70 & Αγγελική Ηλία ΠΕ70 & Σοφία Λουκίσα ΠΕ70  
& Βασιλική Πετρογιώργου ΠΕ70

2<sup>ο</sup> Δ.Σ. Ασπροπύργου

Τάξεις: Γ1, Γ2, Γ3

**Διάρκεια:** 2 ώρες

### Στόχοι

Να γνωρίσουν την παραδοσιακή δραστηριότητα των αγροτών για την προστασία των νεαρών φυτών, να εκφραστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν, να επαναχρησιμοποιήσουν παλιά ρούχα και άλλα υλικά

### Υλικά - εργαλεία

Ξύλα (πηχάκια, σκουπόξυλα), παλιά ρούχα (πουκάμισα, παντελόνια), καπέλα, αποκριάτικες περούκες, ξεφουσκωμένες μπάλες, μαξιλαροθήκες, βαμβάκι από μαξιλάρια, άχυρο, σπάγκο, σύρμα, χαρτόνι, αφρώδες υλικό χειροτεχνίας, σιλκόνη

### Περιγραφή

Λίγες μέρες πριν έγινε πρόσκληση στους γονείς των μαθητών για να συγκεντρώσουν υλικά και τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα ορίστηκε και η ημέρα της δραστηριότητας. Τα υλικά είχαν συγκεντρωθεί και κάποιοι γονείς ήρθαν να βοηθήσουν στην κατασκευή. Αρχικά στη τάξη μιλήσαμε για τα σκιάχτρα και την ιστορία τους, τον ρόλο τους και τον τρόπο κατασκευής τους.

Έπειτα κατεβήκαμε στην αυλή και αρχίσαμε τη δημιουργία τους. Βάλαμε τα ξύλα σε σχήμα σταυρού και τα στερεώσαμε με σύρμα. Βάλαμε για κεφάλι μπάλες που τις ντύσαμε με μαξιλαροθήκες. Φορέσαμε στα ξύλα τα ρούχα τα οποία, αφού δέσαμε τις άκρες τους με σπάγκο, τα παραγεμίσαμε με βαμβάκι και άχυρο. Στα κεφάλια κολλήσαμε μάτια και στόματα από χαρτόνι και αφρώδες υλικό. Τους βάλαμε τις περούκες και τα καπέλα και τα στήσαμε στον κήπο. Τα μεταφέραμε στον λαχανόκηπο και τα στηρίξαμε σε καίρια σημεία. Τα παιδιά πέρασαν αρκετή ώρα μιλώντας τους και παίζοντας μαζί τους. Από την ώρα αυτή ήμασταν σίγουροι ότι οι φύλακες του λαχανόκηπου ήταν εκεί, για να τον προστατεύουν.

Όση ώρα κατασκευάζαμε τα σκιάχτρα μητέρες των παιδιών ετοίμαζαν σαλάτες με λαχανικά του κήπου μας. Τα παιδιά γεύτηκαν τις σαλάτες καθώς και τα ραπανάκια που έβγαζαν μόνα τους από τα παρτέρια του κήπου. Ήταν η αμοιβή για την κοπιαστική τους εργασία!

### Αξιολόγηση

Τα παιδιά έμαθαν τον τρόπο κατασκευής των σκιάχτρων, γνώρισαν την ιστορία και τη χρησιμότητά τους και ενθουσιάστηκαν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αγάπησαν τα σκιάχτρα, τους μιλούσαν, τα πείραζαν και τα φαντάζονταν σαν ζωντανά μέλη της παρέας τους. Επίσης λάτρεψαν τη γεύση των φρέσκων λαχανικών που φύτεψαν με τα χεράκια τους.

## Φωτογραφικό υλικό



*Να γεμίσουμε τα ρούχα με άχυρο*



*Μια παλιά ξεφούσκωτη μπάλα κάνει για κεφάλι*



*Ας δοκιμάσουμε αν του ταιριάζει*



*Γεια σας! Είμαι ο νέος σας φύλακας!*



*Επιτέλους στην θέση μου!*



*Είμαι κι εγώ εδώ!*



*Εγώ θα φυλάω τα ραπανάκια!*